

Årsberetning fra Kapsejladsudvalget 2019

2019 har igen været en rigtig god sæson i Bogense sejlklub.

Vi har gennem året haft godt gang i vores aktiviteter på vandet, hvor vi startede op i starten af maj måned med vores aftenkapsejladser, som har kørt sæsonen igennem, og vi har i år kun haft få aflysninger pga. vejret.

Igen i år har vi hver tirsdag været heldige, at vores trofaste køkkenhold (Ole & Torben) har sørget for fantastisk hygge i klubhuset efter hver sejlads. – Dette er noget alle sætter meget stor pris på.



Om torsdagen har der også været fin aktivitet, og meldingerne er nu, at nogle til næste år vil prøve at være med om tirsdagen. Dette er en virkelig god nyhed, da torsdagskonceptet i sin tid var tiltænkt dette.

I juni måned blev Njordsejlads afviklet for 20. gang med stor deltagelse af både fra Bogense, hvor sejren i år gik til Juelsminde. En stor tak til Poul Erik Skælbæk og Bjarne Nielsen som har været klubbens drivende kræfter i dette arrangement gennem årene.

Ud over dette har klubben i år ikke afholdt nogen stævner, men det har også været nødvendigt med en lille pause, da DM i H-båd trak på en masse frivillige timer blandt mange hjælpere, samt at mange sidste år måtte holde en hel uges ferie, for at vi kunne afholde dette stævne.

Vi er allerede blevet forespurgt på nye stævner, både i 20 og 21, så vi skal nok igen være klar til en stor tørn, som er godt for både fællesskabet samt for Bogense sejlklub.

Klubben fik i år en ny klubbåd. En J-80, som har været til stor glæde for ungdom og sejlerskole.

Vi håber at aktiviteten vil stige, så vi med rette kan investere i endnu en båd, som vil være dejligt for den videre udvikling af kapsejlads i Bogense Sejlklub. Vores gode dommerbåd, Mary, har nu sejlet sine sidste timer i Klubbens regi og er blevet solgt (med stor hjælp fra Nordfyns Marine), – tak for det.



Det var den helt rigtige tid, at vi kom af med båden, da den efterhånden hvert år krævede stor vedligeholdelse og mange frivillige timer.

Vi har i stedet indkøbt en ny (rigtig) fin klub/dommerbåd, som vi i løbet af vinteren skal have lavet lidt småting på, og så får Klubben en helt fantastisk dommerbåd, som også fremadrettet vil kunne bruges til mange andre aktiviteter.



Vi vil fra kapsejladsudvalget sige tak til alle hjælpere igennem sæsonen, dommere, hjælpere, skippere samt køkkenhold

Sejlerhilsener

Ulrik Meyer

Kapsejladsudvalget