

Så kom vi i gang igen – sommeren fløj afsted, og eftersommersæsonen føles alt for kort. Vi kom lidt blæsende i gang, så første træningsgang blev – vi prøver noget andet! Men som sejler skal man også kunne svømme, så hvad er bedre end at svømme i modvind ud til tømmerflåden! Store hjælp små, alle hjalp alle, og til sidst var vi hele ungdomsafdelingen på tømmerflåden!

Vi har ændret lidt på vores træningspraksis her efter sommerferien. Vi har droppet spising efter træning, så vi i stedet kan få mere tid på vandet, og de sejlere, vi har, kan komme hjem til Odense,.Det er jo trods alt skoledag dagen efter.

Lige nu træner, og samler vi kræfter. I næste weekend (6.-8. september) tager vi en kæmpe flok afsted til stævne i Thurøbund, så nu ved hele Fyn snart, at Bogense Sejlklub giver den gas. Vi har rigtig mange sejlere, der skal afsted til første stævne, og de glæder sig!

Vi skal også have et brag af et klubmesterskab,samme dag, som der er standernedtagning – så mens der spises, så kommer vi forhåbentlig trætte, våde og glade ind og har afgjort hvem, der er årets klubmester (så de af jer, der har kontakt til vejrguderne, hjælp os lige med at få en middelvind på 5m/s, og høj sol).

Vi havde nogle enkelte sejlere, der var ved at vokse ud af optimisten, men endnu ikke var klar til 2-mandsjolle, så kort inden sommerferien lejede vi nogle Zoom 8 af Horsens Sejlklub. Indtil videre har det været en kæmpe succes, så vi arbejder på at få lov at købe dem,. Lige nu har vi tilsagn fra et par lokale firmaer, at de gerne vil hjælpe, og vi har en fondsansøgning inde – så mon ikke at Bogense Sejlklub, til starten af næste sæson, er udvidet med 3 Zoom 8'er.

Feva-sejlerne, er lidt efterskoleramte, men vi har dog en enkelt ny besætning under opstart, så vi får også nogle nykårede Feva-mestre. Så kender du en eller 2, der gerne vil prøve kræfter med 2-mandsjolle, så kig endelig forbi, vi har masser af plads på banerne. Og Feva'erne kan sagtens lege på samme bane som de lånte Zoom 8'er.

Alt i alt, har vi rigtig meget gang i den stor aldersspredning og masser af liv og glade dage på havnen om mandagen. Kig endelig ned og sig hej, de glade unge sejlere, - elsker røverhistorier fra dengang os gamle også kæntrede i optimisten, glemte madpakken, sejlede den forkerte vej om mærket.

Vel mødt, og vi ses på vandet!