

Ungdomsafdelingen er kommet rigtig godt i gang med foråret og sommeren. Hele vinteren har vi mødtes hver anden mandag for at snakke teori, regler og andre kundskaber, en god sejler skal have. Det hele sluttede af med en herlig tur til bowling, så endelig var vi klar til det, det hele drejer sig om, - tiden på vandet.

Et par af trænerne har brugt rigtig mange aftener henover over vinteren på at sætte specielt optimistjollerne i stand. Adskillige kilo polyester og glasfiber er der gået til, men nu er næsten alle joller fit for fight igen. Der skal lyde en kæmpestor tak til Brian og Majbritt for den enorme indsats, udover at de også er aktive til træningen. I samme anledning vil jeg komme med en lille bøn. Skulle der nu være en af jer øvrige medlemmer, der har mulighed for at hjælpe af og til med lidt glasfiberarbejde, udvidelse af mastestativet i skuret, eller som kan hjælpe os med at bygge en vogn til ror og svær, så må I meget gerne sige til, så vi kan give de unge mennesker mere tid på vandet.

Sæsonen er startet med meget blandet vejr, men vi har haft det rigtig godt på vandet. Vi er nu oppe på, at alle optimistjoller er i brug, så vi har faktisk ikke plads til flere nye sejlere. Det må siges at være et rigtigt positivt problem). vV har en del sejlere, der stadig er aktive i Feva'erne. Vi har et par af vores store optimistsejlere, der er i gang med at undersøge muligheden for en større enmandsjolle, så de kan blive ved med at sejle.

Vi har I år haft sejlere med til et hyggestævne i Fåborg, hvor Magnus vandt b-stævnet, og det var oven i købet hans første stævne som b-sejler – rigtig flot sejlet. Udover Magnus havde vi også 3 sejlere med i c-feltet, og de havde også en forrygende weekend. Mens jeg skriver dette, er nogle af sejlerene ved at pakke jolletrailererne for at skulle med på Fænø rundt – det er så dejligt at se, at vore sejlere kommer ud og ser andre klubber og kommer tilbage til aftentræningen med fornyet energi!

Årets Grundlovstur blev lavet til en vandlegedag i Bogense i fantastisk vejr. Det blev til 4 timer på vandet med badning, stand-up paddling, sit-on-top kajakker og hvad vi ellers kunne finde på at lege med. Efterfølgende var der fælles-grilning, pølser, is og sodavand – en fantastisk aften med glade sejlere, og dejligt at se så mange forældre. Endnu en gang er det vigtigt at takke de mange forældre, der hjælper os, - både til stævner, til de særlige aftener, men ikke mindst også i hverdagen som brovagter, med at slå græs, og ikke mindst med at sørge for, at der er mad til de trætte sejlere, når de kommer ind fra vandet. TUSIND TAK.

Ungdomsafdelingen var også med til havnens dag i forbindelse med Palby Fyn Cup, hvor vi havde lånt Dansk Sejlunions Aktivitetstrailer. Endnu en gang var vejret med os, så der var dejlig aktivitet på havnen, - glade sejlere, og ikke mindst mange nye sejlere forbi. Nogle af dem har netop meldt sig som c-sejlere.

Endnu en aktivitet, vi har fået taget hul på i år, er, at vi låner klubbens J 80'er til tirsdagsmatcherne. Typisk er vi 4 ungdomssejlere, som sejler J 80'eren med rundt på banen – vi er ikke blandt de hurtigste, men vi er rigtig glade for den varme modtagelse, vi får både i klubhuset, og også på banen. På egne vegne kan jeg kun sige, at det er en fornøjelse at se vores ungdomssejlere knokle hele vejen rundt, styre, trimme sejl, spotte bøjer og på alle

måder indgå i det teamwork, det er at komme godt rundt på kapsejladsbanen. Tusind tak, til jer unge mennesker, for at I vil med!

Vi har også i løbet af foråret haft besøg af Mads Flyger fra Dansk Sejlunion for at sætte tanker i gang hos os, og hjælpe os med at bevare en fantastisk ungdomsafdeling!

Vi glæder os til sommeren, og vi ses på vandet! Kig endelig forbi mandag aften, når vi sejler – vi vil altid gerne høre en god sejlerhistorie eller have lidt hjælp til et pælestik!