

I sejlerskolen er der fuld gang i skolesejladserne. Vi har været og er stadig meget heldige med sejlervejret i modsætning til sidste år, hvor det ofte ikke var særlig rart at komme ud af havnehullet, grundet det dårlige vejr.

Maj måneds varme har givet det bedst tænkelige sejlervejr at lære sejlad i! Så det er rigtig dejligt at høre om de dejlige aftensejladser, man har været på. Lidt problemer har der dog været, idet "Havfruen" havde en lille grundstødning, elever og instruktør fik selv båden af grunden, heldigvis uden skader, dog mistede man i kampens hede hækflaget.

"Havfruen" sejler hver aften. Grundet de mange elever, må der også bruges private sejlbåde. Ejerne er lidt nervøse ved, at deres både bruges til havnemanøvrer. Der kan meget let komme en eller flere ridser i gelcoaten, men der er dog ingen forsikringskrav mod klubben endnu!

For første gang i klubbens historie, tror jeg, har vi nogle "efterskole hold". Det er tidligere duelighedselever, som gerne vil have lidt mere rutine i at sejle for sejl og trimme sejlene. Og heldigvis er det lykkedes at få instruktører og private både nok, til at det fungerer godt. Faktisk har en del elever fra sidste år købt både, som bruges til træning og nu er med til at fylde op i havnen. Her er det meget vigtigt, at vi som klub er til stede og hjælper de nye bådejere, så sejlerglæden rigtig kan foldes ud i farvandene uden for havnen.

Som nogen af jer sikkert har set, er der på klubbens hjemmeside under "sejlerskolen" annonceret om en "mentor ordning". Det er erfarne sejlere, som stiller sig til rådighed, hvis man har spørgsmål eller er usikker på ting ang. sin båd. Disse mentorer skal man bare kontakte, – de er gratis og frivillige!

Alle instruktørerne har også fået en rød instruktørjakke med "Bogense Sejlklub" – logoet. Det er meningen, de skal være synlige på havnen, det er vores klubs instruktører, som kan kontaktes, hvis man har et spørgsmål til båd eller sejlad. Har man i dette dejlige sommervejr fået lyst til at vide noget om sejlsport, skal man bare henvende sig til dem, de er altid høflige og venlige, de har næsten altid tid til en bådsnak.

Rigtig god sommer og gode vinde til alle klubmedlemmer og øvrige, som måtte læse dette!

Sejlerskolen

Jørn